



IK WIL VERTELLEN NEEM ER ALSJEBLIEFT DE TIJD VOOR

Rosie Roothans |

Het 20ste Bliss-weekend is een goede gelegenheid om deze symbolentaal onder de aandacht te brengen. Bruno, Patrick, Lea, Veronique, Ingmar, Nico en Marleen willen graag meewerken aan een artikel over het Bliss-weekend.

Elk van hen heeft iemand naast zich die helpt om door de communicatiemap te bladeren, de spraakcomputer op zijn plaats te krijgen, ... Dat zijn een heleboel mensen om te interviewen. Daarom helpt Sonja om een manier te vinden om iedereen aan bod te laten komen. Zij maakte kaften met een overzicht van de typische activiteiten tijdens Bliss-weekends en somde daarin ook alle thema's van voorbije weekends op.

Voordat de kaften met de overzichten worden uitgedeeld wordt al druk 'gebabbeld' in de groep. Lea is er graag bij, zij vertelt dat ze jarig was tijdens een eerder Bliss-weekend. 60 werd ze toen, een bijzondere verjaardag. Nu is ze 63 jaar vertelt ze met behulp van haar communicatiekaart of communicatieboekje, dat ze bedient door de Bliss-symbolen aan de duiden. Het maakt haar de oudste Bliss-gebruiker op het weekend.

We vragen iedereen om enkele thema's en activiteiten te kiezen die ze leuk vinden of waar ze iets over willen vertellen. Nadien maken we een top-5 van de activiteiten en de weekend-thema's. Iedereen schrijft in een tekstballon nog iets wat hij kwijt wil over de Bliss-weekends.

Nico en Bruno pikken meteen 'De zee' eruit, het thema van het allereerste Bliss-weekend. Zij zijn trouwe gasten op Bliss-weekends. Naast Nico en



Bruno waren ook Lea en Veronique er al bij op het eerste Bliss-weekend.

Ingmar vindt 'de zee' ook wel wat; maar hij doelt niet op het weekend-

thema. Ingmar houdt gewoon van de zee, hij gaat er vaak naar toe in de zomer. Voor Ingmar is een Bliss-weekend 'genieten': hij houdt van de fuif én van gesoigneerd te worden

Het jaarlijkse Bliss-weekend wordt georganiseerd door de vzw Bliss-symbolen en CM Midden Vlaanderen. Wij interviewden enkele vertrouwde gezichten, maar jaarlijks duiken ook nieuwe, jonge Bliss-gebruikers op die pas leerden praten met Bliss-symbolen. Tijdens weekendactiviteiten staat communiceren met Bliss centraal, zowel tijdens inhoudelijke activiteiten ('werken met Bliss') als tijdens de onspanningsmomenten (fuif, spelletjes). Het Bliss-weekend 2016 vindt plaats van donderdag 10 november tot zondag 13 november 2016, in Zandhoven.

Wil je op de hoogte gehouden worden van het Bliss-weekend, bezorg dan je gegevens aan Ziekenzorg CM Midden Vlaanderen, Martelaarslaan 17, 9000 Gent, 09 267 53 53, ziekenzorg.mvl@cm.be.



Nico

tijdens het 'schoonheidssalon' dat elk weekend weer gepland staat. Wat hem op zijn gemak stelt is 'dat mensen geduld hebben met mij'. Als je traag communiceert vraagt dat gesprekspartners die bereid zijn om tijd te nemen. Ook Nico schrijft hierover zijn appreciatie neer in een tekstballon: er wordt langer gewacht als iemand die niet kan praten iets wil zeggen.

Wat Lea zo fijn vindt aan het Bliss-weekend is het contact met andere Blissers (Bliss-gebruikers). Voor haar is het weekend 'een feest', ze ziet veel mensen, ze kijkt telkens uit naar het afscheids-

kadootje en geniet van de momenten van samen zitten en iets drinken.

Bruno heeft een kaart met Bliss-symbolen bij in plaats van zijn nieuwe spraaktoestel, dat hij met met hoofdtoetsen of hoofdschakelaars moet leren besturen. Op zijn kaart staan te weinig symbolen om te

kunnen praten over de voorbije Bliss-weekends. Hij maakt Ellen, die bij hem zit duidelijk: 'neem het woordenboek maar'. In het Bliss-woordenboek staan



Bruno

Bliss?

Voor wie moeite heeft met spreken kunnen de grafische Bliss-symbolen een hulp zijn bij het communiceren. Wie moeite heeft met spreken – zoals personen met een motorische handicap, verstandelijke handicap of autisme – kan leren communiceren met Bliss-symbolen.

Je kunt elk woord en elke boodschap weergeven met Bliss. Met Bliss kun je volledige zinnen maken. Door basissymbolen te combineren kunnen ook Bliss-woorden gevormd worden voor ingewikkelde of weinig gangbare woorden. Bij elk symbool staat de verklaring in het Nederlands, zo kan een Blissgebruiker zich ook duidelijk maken aan wie geen Bliss kent.

Gezin en Handicap en Bliss-symbolen organiseren jaarlijks een Bliss-cursus voor ouders, vrijwilligers en professionelen. De volgende Bliss-cursus vindt plaats op donderdag 16 maart, vrijdag 24 maart en zaterdag 22 april 2017, in Aalst. Wil je hiervan op de hoogte blijven, bezorg dan je contactgegevens aan Gezin en Handicap vzw, tel. 03 216 29 90, gezinenhandicap@kvg.be, of neem een kijkje op www.gezinenhandicap.be.



Ingmar

alle symbolen, daarmee lukt het wel. Nu kan Bruno aan de slag om zijn zegje te doen over wat hij boeiend vindt aan het Bliss-weekend. Een mail versturen tijdens het weekend over 'multimedia' vond hij top. In zijn tekstballon staat 'veel vrouwen maken Bliss-activiteit'. Hilariteit in de groep: we gaan er van uit dat Bruno geniet van de vrouwelijke aandacht. Annemie taxeert zijn reactie en vraagt onze aandacht: 'ik denk dat dit niet is wat jij wilde zeggen, Bruno'. Inderdaad: Bruno wil eigenlijk zijn appreciatie uitdrukken voor de organisatoren (inderdaad allemaal dames) van



Lea

de Bliss-weekends. Ook met een hulpmiddel op maat, vraagt communiceren met iemand die niet of moeilijk praat bijzondere aandacht en opmerkzaamheid. Annemies tussenkomst geeft Bruno een extra kans om zich duidelijk te maken.

'Ok, Nico, jij wil kiezen. Wil je een activiteit kiezen die jij leuk vindt?'... Zo gaat het vragen verder tot duidelijk is wat Nico wil zeggen.

Patrick praat minder lang met de Bliss-symbolen dan de anderen, maar dat dit het geknipte hulpmiddel is voor hem blijkt uit wat hij in zijn tekstballon zet: 'babbelen en communiceren via de computer met Bliss'. Dat hij dol is op zijn computer blijkt uit de plannen die hij formuleert: hij wil leren werken met foto's en spelletjes leren op zijn computer.

Ondertussen bespreken Veronique

en haar man Kevin de voorbije weekends. Beiden zijn dol op de fuif samen met alle Blissers. Veronique vindt slapen in een ander bed niet leuk. Dat ze tijdens Bliss-weekends kan kiezen wat ze eet én in het restaurant eten, daarentegen, dat is voor haar fantastisch.

Voor Marleen draait het weekend echt om de Bliss-symbolen. Haar top-activiteiten hebben allemaal te maken met werken met en denken over Bliss-symbolen. Die interesse verklaart ook waarom Marleen eerder al deelnam aan een internationaal Bliss-panel. Tijdens zo'n panel worden onder meer nieuwe Bliss-symbolen vastgelegd. Marleen is terecht fier dat zij met de Bliss-symbolen heeft leren e-mails versturen.

Ook voor Nico - die ook al deelnam aan een Bliss-panel - draait een Bliss-weekend vooral om het 'babbelen met Bliss'.

Omdat het met de computer niet meteen lukt, helpt Sonja hem om die activiteit uit de lijst te pikken. Zij doet dat door hem vragen te stellen op basis van de kant waarnaar Nico kijkt: 'Wil je kiezen? Ja (Sonja steekt haar linkerhand omhoog)? Nee (Sonja steekt haar rechterhand omhoog)?' Nico kijkt naar haar linkerhand. Sonja herhaalt en stelt een nieuwe vraag.



Marleen

Ondertussen loopt het tegen half twaalf. We zijn twee uur bezig. Iedereen heeft zijn zegje kunnen doen: met de spraakcomputer en de Bliss-symbolen, symbolenkaart, kijkrichting, ja-nee-vragen, SMOG-gebaren, ... Dit alles samen zorgt voor een zo duidelijk mogelijk beeld van wat iemand wil zeggen. Dit was een inspannende activiteit voor de deelnemers. Maar iedereen heeft ervan genoten terug te denken aan voorbije weekends en activiteiten en om uit te kunnen drukken wat zij hierover kwijt wilden. Ook daarvoor is een jubileum geknipt.



Veronique



Patrick